

# RUNSKRIFT *light*

NR 9 SOMMAREN 2016



Bröderna "Smirre, Björn Laséen, Bengt Scherdin, Sören Ejhed, Göran Johansson och guiden Ulf Löw.  
Carl-Erik Kanne och fotografen Leif Gentzel saknas på bilden.

## TMU bjuder på sommarpromenad i Kyrkbyn!

Mister Kyrkbyn himself, Ulf Löw, guidade en härlig försommardag sju Bröder i Täby Kyrkby! Ulf, som är barnfödd bara några meter från vår Logelokal, hade mycket att berätta. Om kyrkan. Om Klockstapeln. Om Mejeriet. Om alla udda personligheter från förr. Om den gamla dansbanan och om fotbollsplanen som sluttade betänkligt. Och om den nya fotbollsarenan där byns stolthet, IK Frej härjar i Superettan! Vi avslutade med god lunch på Restaurang Hantverkaren!



Vår UM och TMU-ordförande, Göran Johansson.

TMU har två huvuduppgifter;  
Värva nya Bröder och se till att  
Bröderna Trivs i sin loge och  
tillsammans!

Som ni säkert vet så är det inte helt lätt att värva. Förenings- och logeliv är inte så eftertraktat längre. Vi i TMU gör dock så gott vi kan.

VI HAR T EX VARIT PÅ GUIDAD  
TUR I TÄBY KYRKBY

VI HAR ÅKT DEN NYA ELDRIVNA  
FÄRJAN I VAXHOLM, BESÖKT  
KASTELLET OCH KA 1 PÅ RINDÖ

OCH VI PLANERAR:  
Bilorienteringstävling. Preliminärt  
söndagen den 21 oktober.

Gåsmiddag med damer den  
11 november.

Filosofisk Afton med självaste "Nypan"  
där vi kan diskutera moral och etik.  
En bristvara?

## BESÖK I VAXHOLM

En utflykt gjordes till Vaxholm den 7:e juni. Leif berättade lite om Vaxholm och dess historia. Vi embarkerade den nya eldrivna linfärjan till Kastellet där vi strosade runt och avslutade med en fika.



Det populära hotellet i Vaxholm som tyvärr eldhärjades är här under renovering.



Leif försökte guida Bröderna i Vaxholm. Inte helt lätt! På bilden Leif, Göran Johansson, Sören Ejhed och Lennart Söderberg,



Bröderna på den nya eldrivna linfärjan på väg till Kastellet. Från vänster: Leif, Hans-Åke Johansson, Göran Johansson, PO Kjellvard, Carl-Erik Kanne, Christian Malmborg, Lennart Söderberg, Sören Ejhed och och längst till höger Gunnar Stenbeck.



Två nöjda och glada Bröder: Lennartarna Söderberg och Schmidt.



Bröderna Göthe Karsin och PO Kjellvard låter sig väl smaka på den fantastiska och mycket populära caféudden.



För säkerhets skull så fikade vi även på Kastellet. Efter lunchen fortsatte vi till Rindö där vi välkomnades av Broder Ingemar Wemmenhög, B153, som visade oss runt på den gamla KA 1.



Ingemar Wemmenhög. Vår utomordentlige guide på Rindö. Framförallt Bröderna Göran Johansson och Gunnar Stenbeck uppskattade besöket. Båda hade i en svunnen tid gjort sin militärtjänst där...



Här ser vi från vänster: Bröderna Sören Ejhed, Carl-Erik Kanne, Lennart Söderberg, Gunnar Stenbeck, Christian Malmborg, Jan Elensky och Göran Johansson. Också vår guide Ingemar Wemmenhög.



I det sommarvackra gamla KA 1-området är det numer förutom båthamn och verkstäder även bostäder, skola, restauranger, ostbod, bryggeri mm.

---

## SOMMARMÖTE PÅ VINDÖ HOS BRODER CARL-ERIK KANNE

Den 11 juli var vi 13 Bröder som gästade Carl-Erik på hans trevliga lantställe på Vindö. Vi tackar Broder Carl-Erik för ett utomordentligt evenemang. God mat och trevliga Bröder. Vad kan man mer begära...? Skulle möjligen då vara lite mer flyt i den traditionella femkampen. Tycker i alla fall jag! Vann gjorde förstäss den oövervinnlige Broder Hans-Åke Johansson.

Återigen: Tack!  
Leif

---

Text: Göran och Leif, Foto: Smirre